

Leuke plekken

voor toeristen in Nederland



Kinderdijkse molen

Gouda is een leuke plek om heen te gaan. Gouda staat bekend om de wereldberoemde Goudse kaas. Naast de kaasmarkt is er nog meer te beleven in deze Zuid-Hollandse stad. Er zijn ook leuke plekken voor kinderen, toeristen kunnen bijvoorbeeld richting Kinderdijk komen. De unieke ligging langs de Lek en de Noord geven de molens van dit dorp een unieke uitstraling. Verder zijn er ook kleurrijke tulpen.

Er zijn ook nog tulpenvelden met super veel tulpen. De Nederlandse tulpenvelden staan in elk toeristisch boekje, een goede reden om deze niet over te slaan: de prachtige weidse velden vol gekleurde bloemen. Er is ook nog een leuk plein: de Dam Het is een leuk plein in het centrum van Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. De Dam is het historische hart van de stad en de locatie van veel evenementen van nationale betekenis.

Aan en op de Dam staan het Koninklijk Paleis de Nieuwe Kerk en het Nationaal Monument waar de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking wordt gehouden. De Nederlandse kust is bijzonder mooi en gevarieerd. Een van de meest bijzondere plekken aan de kust om te bezoeken is de vuurtoren Noorderhoofd in Westkapelle.

Nep nieuws of niet?

Er is een koe ontsnapt uit de boerderij.

Er wordt nepnieuws gemaakt door de Russen.

Er is een stad in Syrië gered.

Een wolf is gespot in Nederland.

Toen iemand het woord geitenkaas zei, kwam de orkaan Irma.

Een eenhoorn is in Nederland gespot. Op 5 november.

Er mogen geen vrouwen meer bij de brandweer werken.

Een hond in Zwitserland kan praten.

Koningin Maxima is bijna nooit thuis.

Man vermist (en gevonden) in Amsterdam.

Meest bezochte pretparken

Een top 7 van toeristische attracties en wat we er zelf van vinden

1. De Efteling is het meeste bezochte pretpark in Nederland. Minstens 4.764.561 miljoen mensen zijn er geweest.

Onze eigen mening van het leukste pretpark:

5. Lovers Kanaal cruises. Het is in totaal 1.800.000 bezocht.

2. Het Rijksmuseum is het best bezochte museum in Nederland. Er zijn hele mooie schilderijen. De Nachtwacht is ook heel beroemd. President Obama ging er zelf ook heen. Er komen veel toeristen op af.

Mouaad: Walibi fright night, omdat het je een kick geeft en het is grappig. En nu....
Berke: ik vind de Efteling nu leuk, want het heeft hele leuke attracties. :]

Dagelijks gaan duizenden mensen door de grachten van Amsterdam. Het is opgericht in 1950.

3. Het Van Gogh museum is ook heel beroemd. Ongeveer 2.000.000 mensen gaan hier naar toe. Een beroemd schilderij is het Hollandse meisje aan het ontbijt. En de zonnebloemen.



6. Diergaarde Blijdorp. Het liep het afgelopen jaar storm bij Diergaarde Blijdorp. De Rotterdamse Dierentuin verwelkomt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Qua dag bezoek is 2015 dan ook het beste jaar.

4. De Zaanse Schans. De Zaanse Schans is Meest bezocht door Oost Aziatische mensen. In 2015 werd ruim 1,9 miljoen keer bezocht. Afgelopen jaar werd het 372.000 keer bezocht.

7. attractiepark Duinrell. Het bij Wassenaar gelegen attractiepark Duinrell opende 2 april de deuren voor het nieuwe seizoen en nam daarbij een gloednieuwe glijbaantoren van 22 meter hoog in gebruik.

Toerist in de ruimte

Ben je wel eens in de ruimte gegaan als toerist?

Nou dat kan nu wel. Als je der \$130.000 voor over hebt. Wat kan je doen als toerist in de ruimte?

#1 je moet eerst betalen!!

#2 dan trek je een ruimte pak aan en zet je een ruimte helm op

#3 en dan ga je in het ruimteschip

Je kunt dan het heelal zien, maar ook de aarde. Onze blauwe planeet. Wel moet je eerst een training doen om te kijken of je fit genoeg bent om naar de ruimte te gaan. Nu is het nog niet mogelijk om in de ruimte te reizen, maar over een paar jaar wel. Wat voor souvenir zou je dan meenemen? Misschien wel ruimtestenen?

Poëzie

Zwart protest

Fluister verboden

Zocht dom

Zwart protest

Slecht wit

Fluister verboden

Diepe rots

Zwart protest

(koelkastpoëzie van Aya)



Moppen

... over toeristen

Er zitten drie toeristen in een bootje: niks, niemand en gek. Niemand van uit de boot. Niks zegt tegen gek: bel jij de brandweer even? Gek belt de brandweer: ik bel voor niks, want niemand is uit de boot gevallen.

Drie toeristen zitten op een onbewoond eiland. Ze mogen alle drie een wens doen. De eerste wenst dat hij thuis was en poef, hij was thuis. De tweede wenst dat hij terug is bij zijn familie en poef hij is bij zijn familie. De derde vindt het niet leuk alleen en wenst de andere twee weer terug.



Restaurants en cultuur

Er zijn veel soorten restaurants, bijvoorbeeld fastfood restaurants, Chinese restaurants en chique restaurants. Fastfood restaurants zijn bijvoorbeeld KFC (Kentucky Fried Chicken). Die is niet halal, in tegenstelling tot HFC (Halal Fried Chicken).

Kan jij raden hoeveel medewerkers er zijn bij McDonald's in Holland? Dat zijn er 18.000.

Bij Nederlands eten gebruiken ze vaak aardappels en sperziebonen en een beetje vlees. Bij Chinees eten gebruiken ze vaak rijst en taugé en paksoi.

Bij Chinese restaurants denk je meestal meteen aan sushi, maar dat is pas een van de dingen. Er is meer, zoals rijst en loempia's. Ik weet vaak niet het verschil tussen Chinees en Japans eten, omdat het zoveel op elkaar lijkt. Bij die landen zit het in de cultuur om met stokjes te eten. En bij het meeste Marokkaanse eten moet je met je handen eten.

Bij fastfood restaurants heb je lekker eten, maar er zit heel veel vet in en als je te vaak naar fastfood restaurants gaat word je te dik. Bij fastfood gebruiken ze vaak de frituur, vandaar dat er zoveel vet in zit. Ze gebruiken ook veel zout, maar als je het niet te vaak eet is het goed!

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.